

Sri Lanka

Surfarnas nya favorit



Surfarnas nya favorit är Sri Lanka. Här finns det som helst, från morgon till kväll. Det är en fantastisk plats att vara på.

som har allt. Gröna berg, dimma och kyla på morgonen. Brännande stränder och

ENGEL Foto ROGER BORJELID



Storlek: 100x100
Färg: 100x100
Först: 100x100
Sista: 100x100

stora vågor på eftermiddagen. Sri Lanka bjuder på allt detta - på en och samma dag.



Utsikten en tidig morgon från hotellet 98 acres i Ella. För att komma hit tar man tåget mellan Kandy och Ella – en av de mest natursköna tågresorna i världen.

Tåget klättrar upp mot teplantagen

Fönstret krånglar. Jag måste få upp det för att vara här på riktigt. Luftkonditioneringen tar bort alla dofter och alla intryck. Efter lite likande öppnas fönstret och allt kommer över mig. Luften av djungel, trafik, människor, matlagning och avlopp. Nu är jag här på riktigt. Jag gör en mental anteckning om att åka motorcykel nästa gång.

Vi har tagit sikte på Mirissa som ligger mitt på Sri Lankas sydkust. Motorvägen från flygplatsen i Colombo är snart helt klar och vi är på plats på ett par timmar. Byn ligger

längs med en fantastisk strand med fina små guesthouses och kokosnötsförsäljare. Och väldigt fina vägor som jag vill undersöka närmare.

Om jag fortsätter att paddla så är Antarktis nästa anhalt. Det gör jag inte, utan nöjer mig med att paddla ut med surfbrädan på revet precis utanför hotellet. Det är några stenar till höger och dessutom ett rev under mig så det gäller att veta var man ska surfa och var man inte ska surfa. Jag är i princip ensam förutom en glad fransk kvinna som är en betydligt bättre surfare än vad jag är. Vi sitter i vattnet,

Det är ett tillstånd av sinnestro långt bort från wifi och smartphones.

blickar ut mot horisonten och hoppas att nästa våg blir perfekt. Det är ett tillstånd av sinnestro långt bort från wifi och smartphones. Känslan av att vara i ett element och samtidigt vara helt fokuserad på nästa våg är på många sätt oslagbar.

Ryktet om Sri Lankas sydkust har börjat locka hit surfare från hela världen. Kusten ligger helt exponerad mot Indiska oceanens stormar vilket genererar bra surfvägar.

Vågorna rullar in över revet och känslan av att fånga dem är obeskrivlig. Fullkomligt ren glädje med kusten



Rakshan är ett av de nyfikna barn som gärna vill ha med fotografen Roger på nästa cricketmatch.



Att vandra runt bland teplantager kring Ella är både en kulturell upplevelse och en naturupplevelse. Vi möter Darsini, som plockar teblad.

livs största beroende just nu. Upplevelsen höjs av att det dyker upp sköldpaddor runt surfbrädan för att andas. Jag ser ett tiotal den första dagen.

Mirissa är en pärla som framför allt består av två långa stränder. Här pågår det mesta nära vattnet. På dagarna erbjuds det surf och fint bad och på kvällarna ställs det ut bord och stolar i sanden. Det är bara att gå runt och välja sin fräska fisk på isbäddarna och slå sig ner under stjärnorna.

Men innan vi utforskar resten av byarna som ligger längs med kusten

så söker vi svalkan uppe i bergen.

En klassisk resa är att ta tåget från Kandy till Ella som anses var en av världens mest natursköna tågresor. En bilresa senare tuffar tåget sakta ut från perrongen och både jag och fotografen Roger hänger ut från de öppna dörrarna för att inte missa något av utsikten. Det blir en väldigt speciell upplevelse. Jag tror knappt vi sitter ner alls på den sex timmar långa tågfärden. Sri Lanka visar sig från sin bästa sida då vi långsamt klättrar över bergspass och slingrar oss fram genom teplantager. Vi passerar ge-

Vi har utsikt över böljande teplantager så långt ögat kan nå.

nom människors vardag och det var länge sedan jag såg fotografen Roger vara så exalterad. Val framme i Ella har vi bytt till det med att bo lite finare och avnjuter en sen lunch med utsikt över böljande teplantager så långt ögat kan nå.

Ella är inte så mycket mer än en liten by och anledningen till att så många turister kommer hit är själva låget kombination med en speciell stämning. För byn är inte mer än en gatukorsning men det är ett bra ställe att hänga på. Det finns en

Sri Lanka



Med surfbrädan på taket på tuk-tuken tar man sig billigt mellan surfbreaken. Från vänster Sebastian Ewaldh, Louise Edwinsson, chauffören Wasantho och så João Durão som lyfter ner surfbrädan.



Surfare från hela världen tar sin livsstil till Sri Lanka

full kafféer och restauranger där folk dricker te och umgås. Det är svårt att se sig trött på ut-sikten. Morgondimman har lättat och morgonlöpningen är avklarad i den grönskande omgivningen. Vi vandrar runt bland teplantagerna och trädgårdar på Darsini. Hon plockar teblad 14 timmar per dag och tjänar 1100 rupies i veckan, vilket är ungefär 55 kronor. Det blir ett fint möte trots att världens orättvisor aldrig varit så tydliga. Trots det verkar hon i grunden vara en gladare och mer harmonisk person än vad jag är. Jag har aldrig känt mig som så mycket överklass som när jag lite senare spenderar vad som motsvarar hennes veckolön på en lunch på hotellet. Känslan av orättvisa bär jag med mig när vi ringlar oss ner med en minibuss för att fortsätta upptäcka de små byarna längs med sydkusten.

sydkusten. De ligger med några kilometers lucka. Mirissa i sydväst har många år som turistort. Lite längre mot nordväst ligger Weligama, där det lokala livet frodas. Inne i byn hittar man det mesta och det är en upplevelse att bara vandra runt bland alla småbutiker. På eftermiddagarna flyttas det lokala livet till stranden, där fiskarna står och lagar fisknät bredvid ett helt gäng med cricketmatcher. Matcherna går i åldersordning där de äldsta får mest utrymme och ju yngre man blir desto mindre blir cricketplanen. Tuk-tuk är sättet att ta sig fram på. Billigt, smidigt och en kulturell upplevelse. Har man med surfbräda så är det bara att slänga upp den på taket. En tio minuter lång tuk-tuk-resa västerut ligger Midigama som är en by helt uppbyggd kring surfen. Det första intrycket är inte superimponerande men ju mer man hänger i byn desto mer älskar man den. Surfare från hela världen har startat restauranger och kafféer och här får man bäst juice, kaffe och surf. Nästa by är Abhangama. Här finns en underbar strand och vi bor fint några meter från havet. Det är där vi till slut landar. Här ligger ett ett surf-camp precis vid havet och vi avslutar med några sociala dagar fyllda av vägor och surfreflektioner.

Som en blandning mellan Indien och Thailand, skriver jag i min anteckningsbok.

Som en blandning mellan Indien och Thailand, skriver jag i min anteckningsbok. Det är som att länderna gjorde en kompromiss. Indisk trafik, matkultur och cricketbesatthet. Men en thailändsk vänlighet, en stark buddhistisk tradition och magiska stränder. Den nybyggda motorvägen från huvudstaden Colombo har öppnat för mer turism i de små byarna längs

– Vi upptäcker hela tiden nya ställen att surfa på när vi åker runt på våra motorcyklar, säger Louise Edwinsson. Hon jobbar på surfcampet sedan några månader och är med och utvecklar Sri Lanka som en surfdestination. Surfare har hittat hit men allt är fortfarande i sin linda och förhoppningsvis utvecklas byn på ett hållbart sätt. Surfcampen är för både nybörjare och mer erfarna surfdudes. Stränderna är öde och långa och det finns mängder av surfbreaks där man slipper trängas i vattnet.

Men ryfikenheten driver oss vidare på små stigar och grusvägar. Vi åker runt med moppe och upptäcker området. Det är ett fantastiskt sätt att ta sig runt även om det krävs lite mod att ge sig ut i trafiken som har helt andra spelregler än den svenska. Vi gör spontanstopp och köper färsk frukt, beger oss in på små stigar och hittar öde stränder och osurfade vägar. De små byarna sjuder verkligen av entreprenörskap och energi. Små hotell byggs, juicebarer poppar upp och surfskolor startar verksamhet. Och med fotografen Roger som stabilt förare så kan jag sitta på bönpalen och njuta av alla dofter, intryck och naturupplevelser. Utan att behöva lirka upp något fönster först.

EMIL SERGEL



Tulpaner och konst i Holland

21/4 6 dagar Flyg 10.890:-
I Keukenhof och vid blomsterparaden njuter vi av miljontals tulpaner! Vi besöker Rijksmuseum i Amsterdam och konstmuseet Mauritshuis i Haag m.m.



Engelska trädgårdar och slott

13/5, 28/6 6 dagar Flyg 2015
Följ med på en resa till södra England i fager försomartid. Vi besöker bl.a. Sissinghurst, Nymans garden, Hever Castle, och Winston Churchills hem Chartwell.



Amalfikusten med Capri

9/5, 16/5, 23/5 8 dagar Flyg
Res till den underbart vackra Sorrentostaden om Neapel! Vi gör utflykter längs Amalfikusten till Positano, Sorrento, och Capri med Villa

- 30/11 Julmarknad i Leksand
- 5/12 Julmarknad i Krakow
- 30/12 Nyår med Kristina från Duvemåla
- 31/12 Nyår med Sound of Music
- 16/5 Följ med längs Kroatians kust
- 31/5 Romantiska trädgårdar i England
- 11/6 Bodensjön med Mainau
- 17/7 Cotswolds med Oxford och Bath
- 23/9 Vin- och matresa vid Amalfikusten
- 10/10 Rundresa på Sicilien 2015



Italiens sjödistrikt med Stresa

12/5 7 dagar Flyg 2015
Följ med till romantiska Stresa vid foten av Alporna. Vi gör utflykter med båt till Isola Bella, gör en vacker tågresa till Locarno samt besöker Padova.

Läs mer på hemsidan eller beställ katalog

Kulturesor där det mesta är möjligt



Tel 08 -
www.triang



Louise Edwinsson jobbar på La Point surfcamp i Ahangama. Hon peppar oss alla till att våga ta allt större vågor.

Fakta. Bästa tipsen för Sri Lanka

Flyg

■ Om man är ute i god tid kan man hitta flygbiljetter med Turkish airlines för drygt 4 000 kronor tur och retur, en smidig förbindelse via Istanbul. Det gäller både från Köpenhamn och Stockholm.

■ Flera charterbolag har resor till ön, men inte till byarna som nämns i artikeln.

■ Solresor och Apollo har tvåveckorsresor från Stockholm för cirka 13 000 per person. En vecka med Airtours från Göteborg, Köpenhamn och Stockholm kostar cirka 9 000 kronor per person. Prisexempel med Ving: en vecka i dubbelrum inklusive flyg kostar 8 900 kr per person.

Logi

■ Ett budgethotell som ändå har lite standard med wifi är Easy Beach i Ahangama. Ett dubbelrum med fläkt kostar 200 kronor natten. easybeach.info

■ Ett prisvärt hotell med fantastiskt läge

är Palm Villa i Mirissa. Enklare dubbelrum för 400 kronor per natt. palmvillamirissa.com

■ Om man vill lyxa till det ska man bege sig upp till Ella och hotellet 98 acres. Fantastiska rum, bra restaurang och magisk utsikt över teplantagerna. 1 200 kronor för ett dubbelrum. resort98acres.com

Mat

■ Som så ofta är den enklaste maten den bästa, den som serveras på gatan eller i enkla curryrestauranger. Det bästa hängnet finns dock i Ahangama på Coffee Point där man dricker fantastiskt kaffe med nybakade kakor, bullar och pannkakor. Svårt att missa, då byn är så liten.

■ En annan favorit utöver det vanliga är Gecko i Weligama. Magiska vegoburgare, milkshakes och fräsch fisk. Ligger längs stranden i Midigama.

■ Restaurangen Palm Villa i Mirissa är en pärla. Fräsch



mat, omväxlande meny och ett enormt bra läge där man sitter några meter från vattnet och tittar på sköldpaddorna medan man äter middag.

Övrigt

■ **Visum:** Behövs, men det går smidigt att skaffa online inför avresan eller på flygplatsen när man kommer fram.

Man sitter några meter från vattnet och tittar på sköldpaddorna medan man äter middag.